

Dansarhällan

En plan stenhäll som ligger på väg upp till Storberget. Här var det livat och glatt med dans på hällan till sena natt. Dansarhällan var också en lekplats för barnen.

Degermyrvägen

Petrus och Oskar Tingvall byggde denna väg i början av 1900-talet. Stenarna som grävdes upp lades på sidan av vägen. Träspadar som användes för att bygga vägen, hade dom tillverkat själva.

Degermyran

Före detta odling. Det finns kvar spår av en lada, som användes för att lagra hö. Djuren betade också här.

Ormberget

Ormberget är byns högsta berg. Förr var Ormberget ett känt utflyktsmål. Idag finns där en Bergtäkt.

Petrusstigen

Petrusstigen gjordes av Petrus (f.1859) och Oskar Tingvall (f. 1857) i början av 1900-talet. Den användes för färd till odlingen på Degermyran och Britlatmyran. I närheten ligger Potten. Där åkte man skridskor på den första isen.

Britlatmyran

Före detta odling med spår av en lada. Petrus och Oskar drog hem höet i en liten skrinna på kälken. Där fanns en kallkälla. Här tog man vatten med sin näverskopa och släckte törsten.

Ruddvägen

Odlingsväg som går mot Ruddan och Stormyran. Vägen till Ruddan var en viktig förbindelse både till skog och odlingsmark. På sommaren var det höbärgning här. Korna leddes hit för bete på ängarna. Man behövde bara stå vid grinden och ropa på korna så kom dom hem när det var mjölkdags. Ropade "KOSÖTA LIVI DA" då kom dom. Det fanns flera ängesstugor som kunde användas till vila och matrast samt även för rekreation. Vägen nyttjades också för transport av virke som avverkades för behovet av ved och bräddor. Den nyttjas än idag för skogsbruk och friluftsliv.

Stormyrvägen

Odlingsväg som går mot Stormyran. Stormyrvägen var en viktig förbindelse både till skog och odlingsmark. På sommaren var det höbärgning här. Korna leddes hit för bete på ängarna. Det fanns flera ängesstugor som kunde användas till vila och matrast samt även för rekreation. Vägen nyttjades också för transport av virke som avverkades för behovet av ved och bräddor. Den nyttjas än idag för skogsbruk och friluftsliv.

Militärstallarna

Militären byggde upp stället under kriget. Här fanns plats för militärens hästar. Där fanns även en brunn där man tog vatten till djuren. Militärstallarna användes även för korna som kom med evakuerade från Finland 1944.

Bostället Nika

Boplats för "Nikagubben" och "Nikamoran". De levde ett hårt och kämpigt liv. Byborna bidrog med mat, vatten och ved. Fram till början av 1900-talet fanns en bostad på platsen. Här fanns tidigare även odlingsplatsen Torpåkern och Soldattorpen Gahm och Försiktig.

Bönhusets historia i Månsbyn

Tomten såldes 1924 av Fritjof Rönnkvist för 100 kronor till Nederkalix Luterska Missionsförsamling.

Bönhuset byggdes åren 1923-24 av bl.a. Karl Johansson "Svirrikall". Predikanten Herman Bergström från Svarvars (1867-1942) var verksam som predikant inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Han verkade troget många år i söndagsskolan bland barn och ungdomar. Herman hade uppdrag i ett flertal föreningar i byn.

I Bönhuset har det förekommit vävkurser, slöjdkurser och instrumentbyggen. Även bio och dans ordnades med Andrew Walter (fältartist) under krigsåren.

Filadelfiaförsamlingen köpte bönhuset 1950 och gjorde en omfattande renovering 1993-94 bl.a. kök och övre plan. Församlingen hade olika verksamheter som gudstjänster, söndagsskola och ungdomsveckor. Helmer Henriksson och Holger Johansson hade skötseln av bönhuset som en del av sin livsgärning.

Byaföreningen Månsbyns Framtid köpte bönhuset år 2005. En renovering av stora salen utfördes. En ny vedkamin installerades, ett förråd och en altan har byggts på baksidan av huset. Sedermera har två luftvärmepumpar installerats.