

« Månsbyns Framtid informerar mera »

FOTO: LARS & JONAS HENRIKSSON & ELISABETH BRÄNNSTRÖM TEXT: STUDIEGRUPPEN MÅNSBYN FRÅN FÖRR DESIGN: HJÄLP REKLAMBYRÅ

Laxskylten. Arbetet med laxskylten har framtagits i ett EU-projekt av studiegruppen "Månsbyn Från Förr" (som ingår i Byaföreningen Månsbyns Framtid) i samarbete med Kalix Kommun och Hjälp Reklambyrå. Laxskylten om Karsinafisket finns intill älven.



Leif och Gunnar gör laxskylten stadig och säker



Laxskylten på plats med älven i bakgrunden



Viktigt med energipåfyllning till bys dream team

Nationalälvdagen vid vindskjulet. Det fritt strömmande vattnet i vår orörda älv firades i vanlig ordning med knytnis, eldar, marschaller, grillning och gemenskap. Trots det mindre bra vädret slöt bybor upp. Nästa år finns röster om att vi ses ute på Karsina?



Surströmmingsfest i byastugan. Den väldoftande och välsmakande firren inmundigades med god aptit. För att tillgodose alla smakinriktningar fanns som brukligt även sill och köttbullar. Surströmmingsfesten är en återkommande tradition i vår by.



Kallax surströmming omgiven av rönnbär



Gemytligt och festligt i en fullbokad byastuga



Frisk luft i den sköna sensommarkvällen på terrassen

Månsby-mössan. I samarbete med Hjälp Reklambyrå har vi tagit fram den unika "Månsby-mössan" med fyra olika motiv: "loggan", "älgen", "fisken" och "Månsbyn" i text. En storlek i svart eller grått. Mössorna finns att beskåda i byastugan och säljs för 150 kr (studiegruppen "Månsbyn Från Förr" finns där på tisdagkvällar). Du har även fått ett beställningsformulär i din postlåda och vi har gjort ett inlägg på Månsbyns Facebooksida. "Månsby-mössan" är lämplig som julklapp, skynda fynda! Vid stort intresse finns möjlighet till flera beställningar.

Studiegruppen "Månsbyn Från Förr" bildades den 7 oktober 1997. Gruppen har således varit verksam i 20 år. Ett omfattande kunskaps- och bildarkiv finns nu att tillgå i Månsbyns byastuga, digitalt, i skrift och som utgåvor.

Det är både sant och nödvändigt att känna till sin egen och bygdens historia för att förstå nuet och kunna forma framtiden; ur dessa tankegångar har studiegruppen "Månsbyn Från Förr" tillkommit. Den har tagit på sig uppgiften att gestalta och levandegöra bygdens historia ur ett femhundra år långt perspektiv.



Motiv "loggan"

<< FN - 70 år av svenskt FN-engagemang >>

FOTO: STUDIEGRUPPEN MÅNSBYN FRÅN FÖRR. TEXT: STUDIEGRUPPEN MÅNSBYN FRÅN FÖRR. DESIGN: HJÄLP REKLAMBYRÅ

År 2016 var det 70 år sedan FN:s generalförsamling antog Sverige som medlem i FN. 1953 utsågs Dag Hammarskjöld till organisationens generalsekreterare. Genom decennierna har Sverige varit en trogen och engagerad FN-vän, samt tagit ett stort ansvar för att stärka FN:s arbete. I och med att Sverige tar plats i säkerhetsrådet har vi en viktig uppgift i dagens turbulenta värld. Från Månsbyn har vi haft 6 st grabbar som verkat i fredens tjänst. Eller som det står på baksidan av medaljen "In the service of peace".



Stig Johansson från Målsbäcken i Småkvärn var vår första FN soldat i Kongo 1962 endast 19 år gammal. Utbildningen var på A6 i Jönköping. Vi var en bataljon på 500 man tillsammans med soldater bl.a. från Indien och Ghana. Själv var jag där i 6 månader. Jag var prickskytt och uppdraget var ständig bevakning och spaning. Larmet gick återkommande. Rörelsefriheten i landet Kongo var ytterst begränsad. En månad efter hemkomsten blev det skarpt läge.



Gösta Stenman som tyvärr inte längre finns kvar bland oss var år 1963 i Gaza. Gösta besökte bl.a. Beirut som var en populär turistort på den tiden.



Gunnar Lindbäck gjorde FN tjänst i Larnaca på Cypern 1967 med bataljon 38C, 3:e kompaniet, 1:a pluton. Även då var Beirut en attraktiv plats att besöka. Gunnar var också ung som FN-soldat, endast 20 år gammal, således inte myndig på den tiden, så föräldrarna fick ge sitt samtycke. Gunnar var Ksp-skytt.



Lars Henriksson var i Mellan Östern Gaza 1974 med tjänstgöring på stabsexpedition. Israel hade ockuperat hela Sinaiöknen fram till Suezkanalen 1973-74. FN upprättade en buffertzon mellan Israel och Egypten vid Suezkanalen 1974. Ett tiotal länder bidrog med FN-trupper. Den finske generalen Ensio Siilasvuo som var chef för alla FN styrkorna förhandlade med båda sidor om ett tillbakadragande av

de israeliska trupperna och förflyttning av buffertzonen österut. Denna zon flyttades flera gånger under året 1974 och till slut lämnade israelerna helt Sinai halvön. Campen flyttades också ett par gånger i takt med att Israelerna drog sig tillbaka. Gazaremsan var helt öde och tom.

Suezkanalen var minerad så lastbåtarna fick gå runt Afrika. Sinaiöknen var också minerad. En av svenskarnas uppgifter var att söka rätt på dessa minor. Ett mycket riskfyllt arbete som krävde offer. Många canadensiska FN-soldater omkom när de körde på minor i öknen. En av de mest dramatiska händelserna var när en 12-årig pojke gick på en mina vid stranden till Suezkanalen. En annan händelse som berörde mig var när ett militärflygplan störtade utanför Kairos flygplats. Under denna vistelse besökte jag de flesta berömda platserna i Egypten och Israel där pyramiderna var en av höjdpunkterna liksom att bada i det salta Döda havet, där man flöt som en kork.



Kent Henriksson gjorde FN-tjänst på Cypern 1975. 1974 invaderade turkarna (turkiska armén) den norra sidan av Cypern och invaderade därmed ön. De bombade och förstörde Famagusta, en stad som var nationens hjärta i fråga om turister, en mycket fin stad med sandstränder. Den låg öde och tom då vi anlände dit 1975, som en spökstad. Cypern var därmed delad i två delar turkycypriotiskt och grekycypriotiskt. Läget i april 1975 var relativt lugnt då. Ingen militär aktivitet. Vår Camp Carl Gustaf låg nära Famagusta. Fanns även poliser från Sverige som fanns på Camp Gold Fish.

FN:s uppgift var att iakta och rapportera turkisk militär närvaro. Fanns många FN-soldater från andra länder bl.a. Canada, England och Finland som vi hade god kontakt med.

Bengt Persson var FN-soldat på Cypern 1971-1972.